

# לקרוא, לקרוא בכל מקום! הספרייה האזורית מתנ"ס בנימין מציינת את יום כדור הארץ בהצעות לקריאה שיחה ופעילות



הטרקטור בארגז החול / מאיר שולו	סבא יאשקה מציל את החוף / יוסי עבולאפיה	גרטה / ולנטינה קמריני
הלורקס / ד"ר סוס	אקו ולוגי / תמר אדר	לאן נעלמו צבי הנחל? / גלילה רון פדר עמתי
איבי + בין: למי יש רעיון? / אנני ברוז	האיש שאהב עצים / נטלי וקסמן שנקר	מה נעים להיות בחוץ / עדולה

## יום כדור הארץ חל ב22/4, שומרים על הבית של כולנו!

יום כדור הארץ הבינלאומי, חל ב22/4. זוהי הזדמנות לשוחח על השמירה על הסביבה שלנו! כמו שאומר פו הדוב: "המחשבה ותשומת הלב, הן שעושות את ההבדל הקטן" (א' א' מילן). השמירה על הסביבה כוללת עשייה לצד זהירות. כל אחד מאיתנו, באורחות חייו, יכול להשפיע על השמירה על הבית של כולנו. בשמירה על הסביבה אנו דואגים לחייהם של הדורות הבאים בעולם, תושבי כדור הארץ- בני האדם לצד בעלי החיים. מזמינות אתכם לקרוא, לשוחח, לצפות, ולחשוב יחד, על ההשפעה שלנו על הסביבה.

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשיי, כמה משובחים הם! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך." (קהלת רבא, ז')



ילדי בית העץ "מבצע חורשה" / רן כהן אהרונוב



כריכת הספר בהוצאת כנרת זמורה דביר

ילדי בית העץ זהו מיזם אמנותי רב גוני, המורכב מסדרת ספרים, מוזיקה, סדרת טלוויזיה, ואפילו הצגה. הספר הראשון בסדרה נקרא: מבצע חורשה.

מי לא חלם בילדותו להשתייך לחבורה הרפתקנית הנפגשת בבית עץ? איזה ילד לא רוצה שאבא יבנה לו בית עץ, מקום משלו אליו יוכל להזמין חברים? ואיך מחברים בין החלומות והפנטזיות של ילדים לעולם המבוגרים?

לערן, מאיה ויואב יש בית עץ משותף. שלהם ורק שלהם מאז שהיו קטנים. זהו המקום שבו הם נפגשים, מדברים, שמחים, עצובים, שרים, משתוללים, רבים ומתפייסים. עכשיו נודע להם שבית העץ שבסכנה, והם חייבים לפעול, ומהר. אבל איך מצילים עץ? שלא לדבר על חורשה שלמה?

הספר מעודד את הילדים לקחת יוזמה ולהוביל לשינוי, וכך לתת ביטוי לערכים שלהם!

**כתבה עם הסופר, של מכן "כרם" לחינוך הומניסטי**

## תשמור על העולם ילד! מדריך אקולוגי לילדים / ג'ון ג'ובאנה

'עליכם אפשר לסמוך, ויחד יש לנו סיכוי טוב להציל את הסביבה.' אומר יוסי שריד לקוראים הצעירים בפתח שכתב לספר.



כריכת הספר בהוצאת כנרת זמורה דביר

**תשמור על העולם, ילד** הוא כהגדרת הכותבים 'מדריך אקולוגי לילדים', העוסק בכמה נושאים: מים, אוצרות כדור הארץ, הגנה על בעלי החיים והצמחייה, אנרגיה, התגייסות להגנת הסביבה והפצת המסרים, ניסויים אקולוגיים. הרציונאל של המדריך הוא לתת לילדים מידע – על מהות התופעה ועל מה שעלול לקרות, ובעקבות זאת ממופיעה בכל פרק 'המשימה שלנו'. למשל כדי להפחית את זיהום האוויר כדאי לטעת עצים, ולהעדיף רכיבה על אופניים על פני נסיעה במכונית. או – כדי להימנע מניצול מיותר של נפט, כדאי להעדיף שימוש בצבעים על בסיס מים. המטרה היא לגייס את הקוראים הצעירים ולהפוך אותם לבעלי ידע המעוניינים להשפיע.

ספר שמתעל מידע לפעולה, מתאים לבני 9 ומעלה.

**להמשך קריאה על הספר, באתר "דף דף"**

## הנער שרתם את הרוח- וויליאם קמקוומבה!

זהו סיפור אמיתי שמתרחש בימינו אנו! באמצעות יוזמה, חשיבה מחוץ לקופסה, וצורך בוער- הצליח וויליאם לשנות את חיי משפחתו והקהילה בה חי.



**וויליאם קמקוומבה**, הוא **חדשן, מהנדס** וסופר **מלאווי**. הוא זכה לתהילה בארצו בשנת 2006, כאשר בנה **טורבינת רוח** להפעלת מספר מכשירי חשמל בבית משפחתו בכפר ווימבה, באמצעות עצי **אקליפטוס כדורי**, חלקים **מאופניים**, וחומרים שנאספו מחצר הגרוטאות המקומית. מאז הוא בנה **משאבת מים** סולארית שמספקת את **מי השתייה** הראשונים בכפר שלו, ושתי טורבינות רוח אחרות (הגבוהה ביותר מגיעה לגובה של 12 מטר) והוא מתכנן שתיים נוספות, כולל אחת **בילונגוה**, הבירה הפוליטית של מלאווי. (מתוך ויקיפדיה)

**הרצאת טד של וויליאם קמקוומבה- "איך רתמתי את הרוח?"**

## סיפורה של ואנגרי מטאיי האישה שנטעה ארבעים מיליון עצים! / תמר ורטה זהבי

ואנגרי יצאה בריצה מבית הבוץ. האבנים הכאיבו לכפות רגליה היחפות, אבל היא התעלמה מהכאב. "איפה הנחל שלי?" זעקה כשהגיעה למקום שהתפתל בו רק לפני חמש שנים הנחל. "איפה העצים שלי? איפה המעיין שלי? אמא, מה קרה פה בקניה? עזבתי ארץ ירוקה וחזרתי למדבר?"

"הנחל התייבש בתי. גם המעיין." ענתה אמה בקול חנוק מדמעות. "אנשים רודפי בצע כרתו את כל העצים שלנו, והם ממשיכים וכורתים יערות שלמים. בגללם קניה הופכת למדבר, לילדים אין אוכל מזין לאכול ומים צלולים לשתות."

"אמא, אני מבטיחה לך שאני אחזיר את הנחלים, את המעינות ואת הצבע הירוק"





ספריה לנוער

כריכת הספר בהוצאת עם עובד



לקניה. "ניגבה ואנגרי את הדמעה שגלשה על לחיה של אמה. "אני לא יודעת איך, אבל אני נשבעת לך שאעשה זאת!"

עץ תמורת ספר-  
פרויקט שימור  
יחודי

## שומרים על פרחי הבר! המהפכה החברתית שהתחילה מהילדים אל ההורים!

בשנות ה-60 של המאה ה-20 יזמו רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע פרויקט הסברה להצלת צמחי הבר בישראל. קטיפת פרחי בר הייתה עד אז הנורמה, ורבים נהגו לקטוף פרחים יפים ומרשימים, כגון כלניות ונרקיסים, עד כי חובבי הטבע חששו שצמחים אלו ייכחדו. למרות שנחקק חוק בנושא, בשנת 1964 "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע", השינוי החל בזכות כרזות שנתלו בבתי הספר והגנים- הילדים שלמדו את הסיסמא: "צא לנוף- אך אל תקטוף!" שכנעו את ההורים בטיולים להשאיר את הפרחים בטבע ולא לקטוף. היום השמירה על פרחים מוגנים הפכה לעניין מובן מאילן! רוצים לשמוע עוד? צפו בסרטון של רשות הטבע והגנים.

שומרים על פרחי הבר! מהפכה סביבתית שהתחילה מהילדים אל ההורים!



כריכת הספר בהוצאת עם עובד

### וינסטון מצ'רצ'יל / ג'ידן דייוויס אוקימוטו

צ'רצ'יל הוא שמה של עיר קטנה במחוז מניטובה שבקנדה- מרכז עולמי לדובי קוטבי! הקרח נמס בגלל זיהום אוויר, והדוב ווינסטון מארגן מחאה. בדרך הוא לומד שלא מספיק למחות- צריך גם לעשות.. ספר מתוק המסביר בשפה פשוטה את הגורמים להתחממות הכדור, ואיך אפשר לפעול לשינוי.

כתבה על  
הספר  
באתר "דף  
דף" מאת  
נירה לוין



כריכת הספר בהוצאת כנרת זמורה דביר

### אוטובוס ושמו עדן / בוב גרהאם

האוטובוס הופיע יום אחד בשכונה שבה גרו סטלה והוריה. הוא היה מלוכלך, בתוכו היו בקבוקים, פחיות ואשפה. סטלה חשבה ש'האוטובוס הזקן הזה נראה כמו לוויתן שנשטף אל החוף', אבל מיד חשבה גם מחשבה אחרת, ואמרה בלחש: 'הוא יכול להיות... שלנו'. המבוגרים עדיין לא ידעו מה יעשה באוטובוס: 'בטח יש תקנות בעניין...', אמרו, אבל סטלה הקטנה הייתה נחושה בדעתה: 'הוא נשאר כאן'.

סיפור על שיתוף פעולה קהילתי ומחזור, לבני 4-7

לפעילות  
בעקבות  
הספר  
מאת  
שלומית  
פרנק



